

GRYTSKÄRS VARGEN

I månadskiftet juni-juli 1962 kom meddelande om att vargen skulle ha rivit fåren på nordligaste udden av Grytskär, på "Stangkobbon". Den första juli samlades ett 15-tal norrnäsbor samt Gunnar Stoor från Näsby samt Gösta Marander, Uno Wester och Bruno Nyqvist från Finby.

Vi visste inte något om vargens vanor, men vi antog att den i stort sätt borde ha samma stråk som älgen att ta sig från Grytskär. Undertecknad fick i uppdrag att som skytt placera ut de fyra männen från Näsby och Finby på västra stranden av Ladören. Detta var på kvällen den första juli. Drevet, som enbart bestod av norrnäsbor, drev från norra Grytskär och söderut precis som sett älgdrev.

Natten var lugn och varm. Vi stod på våra pass och viftade bort myggen med lövkvistar.

Drevet närmade sig och många hann väl undra om där verkligen fanns någon varg. Klockan 02, alltså mitt i natten, kom vargen smygande längs med östra stranden av "Norkon". Kanske hade den först tänkt ta vägen via Nokbådan och Sundgrynnan, men ändrat sig och gått norrut. När den kom till södra ändan av Klacken gick den över Sikgrynnan. Eldgivningen blev intensiv när fem man samtidigt tömde magasinerna. Vargen simmade med endast ögonen och nosen ovanför vattenytan.

Endast ett skott träffade och vargen sjönk genast. Jag ställde mig på stranden och iakttog noggrant luftbubblorna som blev allt glesare vartefter minuterna gick.

Holger Lund, som hade ankrat i viken nordost om postställena, kom genast med roddbåt. Jag klev i båten och sade vart han skulle ro. Redan vid första försöket fick jag med vänstra armen djupt nedsträckt tag i yttersta spetsen av svansen. Sikten i vattnet var lika med noll eftersom vattnet av någon orsak var grumligt. Så vi hade tur. Hade strömmen varit stark vet ingen hur det hade slutat. Besten paraderade sedan på många ställen och blev uppstoppad på skolcentrumet i Finby.

(Nils Nordman) – (Norrnäs vår hembygd).

Numera finns vargen i Norrnäs UF lokal efter att Norrnäs jaktföreningen räddat den uppstoppade vargen i och med rivningen av högstadiet i centrum 2022.



Bild 2. Den 2 juli 1962 sköts en varg på Laxgrund vid Grytskäret. Den vomtalades länge som "den sista vargen". Den var då en sensation och den döda vargen visades upp för allmänheten. Den tilldrog sig stor uppmärksamhet och staten betalade 50000 mark i skottpenning. De nöjda jägarna är från vänster sittande **Birger Broman** och **Henrik Liljedal**, i bakre raden **Elis Lassas**, **Teo Granskog**, **Sigfrid Ahlholm**, **Stig Lund**, **Lennart Liljedal**, **Enar Granskog**, **Holger Liljedal** och **Holger Lund**
Foto: Mari-Ann Liljedal (Skäritiden – Folk och få i Norrnäs skärgård)



Bild 1. Vargen visas vid Handlin. Identifierade personer från vänster är **Selma Wallin**, **Britta Snickars**, **Elna Träskvik**, **Oskar Wiik**, **Svea Westerlund**, **Bengt-Erik Bengsén**, **Bjarne Snickars**, **Bengt Sundman** och **Tore Westergård** den ljushåriga gossen längst fram.
Foto: John Wiik. (Skäritiden – Folk och få i Norrnäs skärgård)

Vargen har skänkts till Norrnäs UF från Norrnäs Jaktförening r.f.



Norrnäs Jaktförening r.f.